

Yüreklerde Akif - Dillerde Hürriyet

1920 yılları sonunda, Yunan ordusu büyük bir taarruza hazırlanıyordu. Durum son derece kritikti. Türk ordu ve milletinin sadece silah ve cephane değil, gelecekle ilgili umitlerini, hayallerini canlı tutacak manevi desteği de ihtiyaçları vardı. Bu eksikliğin üzerine Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada Türk milletini bağımsız yapacak bir şiir isteniyordu. Yarışmanın tek şartı, gönderilecek şiirlerin milli mücadele ruhunu ifade etmesiydi. Kazanan şaire 500 TL ödül verilecekti. O sırada yarışmayı kazanabileceğini yeterek olan şairlere özel olarak mektup gönderildi.

Aralarında şu anki marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersöz yoktu. Kısa sürede 724 şiir bu yarışmaya düzenleyen kişilerin eline gitti. Ama yarışmayı organize eden kişiler arasında olan Hamdullah Suphi Bey gelen şiirlerden memnun değildi. Hiçbir istediği tarzda ve milli mücadeledeki ruhunu ifade edebilecek güce deyildi.

Kısa bir süre sonra, Mehmet Akif'in yakın dostlarından Hasan Basri Beg'in meclise yolu düştü. Hasan Basri Bey ve Hamdullah Suphi'nin yolları, mediste kesişti. Hamdullah Suphi, Hasan Basri'nin Akif'in ödülden rahatsızlık duyduğunu uyan uğrına yapılan bir sevinç içində neden ödül olduğuna anlayamadığını söyledi. Hasan Basri, bu kalayca halledilebilecek mesele olduğundan Hamdullah Suphi, orada Mehmet Akif'e bir mektup yazdı. Bu mektupda ikna edici cümleler ve kelime kullanıldı, ve endişelerin giderilebilmesi için son şerefi olduğunu söyledi. Her ne kadar maddi bakımdan bir hayatı sıkıntida da olsa ödül konusunda oldukça ön yargılıydı. Hiç kimse onun bu şiri para için yazdığını düşünün istemiyordu. Sonunda ikna edilen Akif Tacettin dergahına kapanıp İstiklal Marşını yazmaya başladı. 48 saat gibi kısa bir sürede bu şiri yazan Mehmet Akif, gecesini gündüzne katarak, kalbindeki vatan ve millet aşkıyla Milli mücadele ruhunu vererek yazmıştır. Bu şiri tamamlandıktan sonra imzasız bir şekilde 1. Meclise gönderildi. 17 Şubat 1921'de milli mars olarak kabul edildi.

Bugün istiklal marşının kabulünün 101. yıl dönümü Sairimiz dînîne ve davosuna sadık, üstün karaktere sahip birisiidir. Yazdığı İstiklal Marşı ile büyük bir devrimi encülük etmiş milletin gönlünde taht kurmuştur. Ömrünü kendi için değil, Millet'i için yaşamıştır. Zalimi asla sevmeyen, zoldumu akıismetmayan sairin sözündü kendine ilke edinen Asım'ın nesli vatan sairine minnettardır, ve onu asla unutmayaçaktır.

Sairimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

BETÜL PARPIL

Melihha Erçan Ortaokulu

51B sınıfı